



Oordeel is goed nieuws

Het is incorrect om te denken dat we bij het oordeel in het beklagde bankje staan en dat satan ons aanklaagt.

Jezus' leven en sterven heeft satans claim op ons verbroken en de prijs van onze zonde betaald. Sinds die tijd is satan boos en valt Gods volk aan. Echter de tijd van het aanklagen van de mens is voorbij. Iedereen die voor Jezus kiest is gered.

Voor Gods troon verschijnen

Het is niet wij die voor Gods troon verschijnen voor het oordeel, maar volgens Gods woord zijn dat de ongelovigen.

Na 1000 jaar verschijnen de ongelovigen voor Gods troon en horen hun (ver)oordeling. De straf, de eeuwig dood, volgt direct daarna.



Onderzoekend oordeel

Het is raar om te denken dat we voor de troon van God moeten verschijnen voor ons oordeel. Immers bij de wederkomst is al duidelijk wie er wel en niet in de hemel komen.

In 1844 begon het onderzoekend oordeel in de hemel. Wie mag in de hemel komen? Als dat klaar is kan Jezus terugkomen. Dus het oordeel vindt plaats terwijl wij er niet bij zijn.



Genoegdoening

Wanneer je onrecht is aangedaan, wil je graag dat het onrecht weer recht gesproken gaat worden. Daarom ga je naar de rechter. Je gaat met een heel ander gevoel dan wanneer je aangeklaagd wordt. Ons is onrecht aangedaan door het kwaad: satan en de zonde.

In Openbaring 6:9,10 (BGT) roept het bloed van de heiligen naar God: 'Wanneer komt u om recht te spreken over de mensen op aarde? Wanneer gaat u de mensen straffen die ons gedood hebben?' (BGT). Het zijn de gelovigen die uitkijken naar het oordeel, immers zij worden niet veroordeeld, maar krijgen genoegdoening.



Het Oordeel

het goede nieuws van Openbaring



Antwoorden in de Bijbel

1844

4

Onderzoekend oordeel begint

nu

Wederkomst, opstanding gelovigen en 1^{ste} dood ongelovigen

1000 jaar in de hemel

Opstanding van de doden
Laatste strijd tegen God
Satan vernietigd
Ongelovigen voor Gods troon
Einde satan en zonde
Nieuwe hemel en aarde