

## FASE 1



ROMEINEN 3:23

'Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.'

**1** Mens heeft geen keuze

Alle mensen hebben gezondigd en ontberen de nabijheid van God.

Door de zonde leeft de mens in het 'koninkrijk van de satan'

## FASE 2



JOHANNES 3:18b

'wie niet in Hem geloofd is al veroordeeld.'

**2** Alle mensen zijn al veroordeeld

Het idee dat alle mensen moeten kiezen en daarbij een keuze hebben om te kiezen voor of tegen God is Bijbels incorrect.

Iedereen leeft van nature in zonde en duisternis en is daarom al veroordeeld.

'Het loon van de zonde is de dood' (Romeinen 6:23)

## FASE 3



JOHANNES 3:16a

'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven ...'

**3** God heeft een reddingsplan

God houdt van de mens en wil niet dat de mens voor eeuwig verloren gaat.

Hij biedt in en door Zijn Zoon Jezus een plan aan om de mens te redden.

Redding komt alleen door Jezus, Gods Zoon.

## FASE 4



MATTEÛS 5:6

'Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.'

**4** Jezus verbreekt claim Satan

De Satan claimt dat de mens aan hem toebehoort, want niemand kan leven zonder zonde.

Jezus verbrak deze claim als de 'tweede Adam' (Lucas 10:18). Hierdoor kan God als de schepper van hemel en aarde weer aanspraak maken op de mens.

## FASE 5



JOHANNES 3:16b

'...opdat iedereen die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

**5** Jezus biedt relatie & leven

Door Jezus biedt God een herstel van de relatie en het eeuwige leven aan.

Hij biedt het aan iedereen aan.

## FASE 6



JOHANNES 3:18a

'Over wie in Hem geloofd wordt geen oordeel uitgesproken.'

**6** Mens heeft nu een keuze

De mens had geen keuze en zat gevangen in de zonde en satans koninkrijk.

Maar nu heeft de mens een keuze om daaruit gered te worden.

Er is maar één keuze: Jezus redt!

Maakt de mens die keuze niet, dan blijft de mens verloren en veroordeeld.

## FASE 7



ROMEINEN 6:4

'We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om ... een nieuw leven te leiden..'

**7** Wedergeboren door het water

Geboren uit water verwijst naar de wedergeboorte door de doop.

Net als Jezus is gestorven, begraven en opgestaan, zo begint de mens door de doop een nieuw leven met Jezus en in het 'koninkrijk van God'.

## FASE 8



JOHANNES 16:8

'Wanneer Hij komt zal Hij ... duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.'

**8** Wedergeboren door de Geest

De mens is gered door zijn geloof in Jezus. Dit is maar het begin van het nieuwe 'eeuwige leven'.

De Geest helpt stap voor stap om te leren wat het betekent om te leven in het 'koninkrijk van God'. Dat is Groeien in Geloof!

NIKODEMUS, de farizeeër  
Zijn wij net al Nikodemus?

'God Woord is belangrijk  
Wij kennen Gods Woord goed  
We nemen Gods Woord letterlijk  
We zijn overtuigd van de waarheid  
Wij hebben onze tradities  
'Wij zijn Nederlander' Niko de Mus ;-)

Farizeeër

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

Adventist

Zijn wij net als Nikodemus oprecht op zoek naar Jezus omdat we opnieuw geboren willen worden? Om van hem te leren? Om te groeien in het geloof?

GROEIEN IN GELOOF  
door de Geest

'Maar wie de waarheid (door God geopenbaard) in de praktijk brengt, komt tot het licht waardoor de werken die in God gedaan zijn zichtbaar worden.'

|Johannes 3:20,21

Gods geopenbaarde waarheid is:

Jezus redt. (3:17) / Redding alleen Jezus (3:16) / geloof in Jezus (3:17) / ontvang het eeuwige leven (3:16) / God oordeelt niet, de mens heeft zichzelf veroordeeld (3:18) / veel mensen willen Jezus niet (3:19).

Wie deze waarheid in de praktijk brengt komt steeds dichterbij God (3:21). Zij/hij laat zich dopen (water; bekering; 3:5) en laat Gods Geest in zijn/haar leven werken (Geest; groei; 3:5). Hierdoor wordt de redding van God zichtbaar in en door ons. (3:21; Galaten 5:13-26)



**3** | OPNIEUW GEBOREN WORDEN

GROEIEN IN GELOOF | Stappenplan om te Groeien in Geloof