



# *Groeien in Geloof*

| Schiedam 2026



# 01

De Zaligsprekingen  
als Stappenplan om  
te Groeien in Geloof

| *Groeien in Geloof*

# Het begin van het boek Matteüs

Hoofdstuk 1-4  
Geschiedenis  
(jonge Jezus)

Hoofdstuk 5-7  
Verkondiging  
(begint met de Bergrede)

scharniermoment





Vanaf dat moment begon  
Jezus zijn verkondiging.

‘Kom tot inkeer,’ zei Hij,  
‘want het koninkrijk van  
de hemel is nabij!’

NBG51 / HSV

‘Bekeert u,  
want het  
Koninkrijk  
der hemelen  
is nabij-  
gekomen.’

NBV

‘Kom tot  
inkeer,’ zei Hij,  
‘want het  
koninkrijk van  
de hemel is  
nabij!’

NBV

‘Begin een  
nieuw leven,  
want het  
hemelse  
koninkrijk is  
dichtbij.’

GNB

‘Dit is het  
moment om je  
leven te  
veranderen,  
want Gods  
nieuwe wereld is  
dichtbij.’



| Matteüs 4:17 (NBV)

‘Kom tot  
inkeer,’ zei Hij,  
‘want het  
koninkrijk van  
de hemel is  
nabij!’



1. Verander je houding tegenover God en je denken over Hem.
2. Dit heeft een effect op je relaties met God en anderen.

1

1 | Armen  
van Gees

2

2 | reurenden

01

3

De Zelfsprekingen  
moedigen en dorsten

4

als Stappenplan om  
te Groeien in Geloof

7

7 | Vrede-  
stichters

8

8 | Vervolgden  
*Groeien in Geloof*

5 | Barm-  
hartigen

6 | Rein  
van hart





1 | Armen  
van Geest



2 | Treurenden



3 | Zacht-  
moedigen



4 | Hongeren  
en dorsten



5 | Barm-  
hartigen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden

# 1

Zalig zijn de  
armen van Geest



*‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk  
van de hemel.’*

# 1

Zalig zijn de  
armen van Geest

You are  
blessed when  
you're at the  
end of your  
rope, because  
when there is  
less of you,  
there is more  
of God!

Je bent  
gezegend  
wanneer je  
het niet meer  
ziet zitten,  
want hoe  
minder je het  
zelf kunt, hoe  
meer je God  
nodig hebt!



# 1

Zalig zijn de  
armen van Geest

You are  
blessed when  
you're at the  
end of your  
rope, because  
when there is  
less of you,  
there is more  
of God!



# 1

Erken dat je God  
nodig hebt



Je bent gelukkig wanneer je het  
niet meer alleen kan en erkent  
dat je God nodig hebt.

*‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk  
van de hemel.’*



1 | Erken dat je  
God nodig hebt



2 | Treurenden



3 | Zacht-  
moedigen



4 | Hongeren  
en dorsten



5 | Barm-  
hartigen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden



1 | Armen  
van Geest



2 | Treurenden



3 | Zacht-  
moedigen



4 | Hongeren  
en dorsten



5 | Barm-  
hartigen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden

# 2

## Zalig zijn de treurenden



*‘Gelukkig de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.’*

# 2

## Zie je eigen gebreken



Je bent gelukkig wanneer je jezelf door Gods ogen gaat zien en daardoor je tekortkomingen erkent.

*‘Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.’*



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Zacht-  
moedigen



4 | Hongeren  
en dorsten



5 | Barm-  
hartigen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Zacht-  
moedigen



4 | Hongeren  
en dorsten



5 | Barm-  
hartigen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden

3

Zalig zijn de  
zachtmoedigen



*'Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen het land bezitten.'*

# 3

## Laat God je leven veranderen



Je bent gelukkig wanneer je God toestaat om die dingen in je leven te veranderen die God nodig vindt.

*‘Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen het land bezitten.’*



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Hongeren  
en dorsten



5 | Barm-  
hartigen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Hongeren  
en dorsten



5 | Barm-  
hartigen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden

4

Zalig zijn zij die  
honger en dorsten



*‘Gelukkig wie honger en dorsten  
naar gerechtigheid, want zij zullen  
verzadigd worden.’*

# 4

## Verlang naar Gods wereld



Je bent gelukkig wanneer  
je gaat verlangen naar een  
wereld waarin God heerst.

*‘Gelukkig wie hongeren en dorsten  
naar gerechtigheid, want zij zullen  
verzadigd worden.’*



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



5 | Barm-  
hartigen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden

‘Kom tot inkeer,’ zei Hij,  
‘want het koninkrijk van  
de hemel is nabij!’



Verander je houding  
tegenover God en je  
denken over Hem



1 | Erken dat je  
God nodig hebt



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je leven  
veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



5 | Barm-  
hartigen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden

# 5

## Zalig zijn de barmharigen



*‘Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid  
ondervinden.’*

# 5

## Heb zorg voor anderen



Je bent gelukkig wanneer  
je zorg en liefde hebt voor  
anderen om je heen

*‘Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid  
ondervinden.’*



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



5 | Heb zorg  
voor anderen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



5 | Heb zorg  
voor anderen



6 | Rein  
van hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden

6

Zalig zijn de  
reinen van hart



*‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.’*

# 6

## Leef uit een zuiver hart



Je bent gelukkig wanneer je  
handelt vanuit een hart  
die alleen doet wat God wil.

*‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.’*



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



5 | Heb zorg  
voor anderen



6 | Leef uit een  
zuiver hart



7 | Vrede-  
stichters



8. Vervolgden



1 | Armen van Geest



2 | Zie je eigen gebreken



3 | Laat God je leven veranderen



4 | Verlang naar Gods wereld



5 | Heb zorg voor anderen



6 | Leef uit een zuiver hart



7 | Vredesstichters



8. Vervolgden

# 7

## Zalig zijn de vredestichters



*‘Gelukkig de vrede­stichters,  
want zij zullen kinderen van God  
genoemd worden.’*

# 7

## Breng ware vrede



Je bent gelukkig wanneer je echte vrede maakt; vrede tussen God en anderen, innerlijke vrede en tevredenheid.

*‘Gelukkig de vredestichters,  
want zij zullen kinderen van God  
genoemd worden.’*



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



5 | Heb zorg  
voor anderen



6 | Leef uit een  
zuiver hart



7 | Breng  
ware vrede



8. Vervolgden



1 | Armen  
van Geest



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



5 | Heb zorg  
voor anderen



6 | Leef uit een  
zuiver hart



7 | Breng  
ware vrede



8. Vervolgden

# 8

## Zalig zijn zij die vervolgd worden



*‘Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid  
vervolgd worden, want voor hen is het  
koninkrijk van de hemel.’*

# 8

## Accepteer moeilijkheden



Je bent gelukkig wanneer je geestelijk zover op weg bent dat je er zelfs vervolging voor over hebt.

*‘Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’*



1 | Erken dat je  
God nodig hebt



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



5 | Heb zorg  
voor anderen



6 | Leef uit een  
zuiver hart



7 | Breng  
ware vrede



8. Accepteer  
moeilijkheden

‘Kom tot inkeer,’ zei Hij,  
‘want het koninkrijk van  
de hemel is nabij!’



Verander je houding  
tegenover God en je  
denken over Hem



1 | Erken dat je  
God nodig hebt



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je leven  
veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld

‘Kom tot inkeer,’ zei Hij,  
‘want het koninkrijk van  
de hemel is nabij!’



2

Dit heeft een effect  
op je relaties met God  
en anderen.



5 | Heb zorg  
voor anderen



6 | Leef uit een  
zuiver hart



7 | Breng  
ware vrede



8. Accepteer  
moeilijkheden



1 | Erken dat je  
God nodig hebt



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



5 | Heb zorg  
voor anderen



6 | Leef uit een  
zuiver hart



7 | Breng  
ware vrede



8. Accepteer  
moeilijkheden



# 01

De Zaligsprekingen  
als Stappenplan om  
te Groeien in Geloof

| *Groeien in Geloof*



# *Groeien in Geloof*

| Schiedam 2026

# 02

## Genade, Waarheid en Verlossende Tijd



| *Groeien in Geloof*



11

Is het moeilijk?  
God is je nog  
niet vergeten

31 OKT 2026



12

Groeien in Geloof met  
de Wapenrusting  
van God

05 DEC 2026



01

De Zaligsprekingen als  
Stappenplan om te  
Groeien in Geloof

10 JAN 2026



02

Genade, Waarheid  
en Verlossende Tijd

14 FEB 2026



10

Gods wet:  
Hoe zit dat  
in elkaar?

03 OKT 2026



# Groeien in Geloof

| Schiedam 2026



03

Opnieuw Geboren  
worden zoals  
Nicodemus

07 MRT 2026



09

Keuzes maken:  
Het Huis van  
de Grijsje Gebieden

05 SEP 2026



04

Groeien in Geloof  
als een Kind

04 APR 2026



08

Omgaan met onze  
eigen verlangens  
en boosheid

01 AUG 2026



07

Heer leer Ons! De  
lessen van Jezus om te  
Groeien in Geloof

04 JUL 2026



06

Groeien in Geloof  
door te Kiezen voor  
Gods Vrijheid

06 JUN 2026



05

De Ladder van Petrus  
en de Gelijkenis van  
de Zaaier

02 MEI 2026