



# *Groeien in Geloof*

| Schiedam 2026



# 01

De Zaligsprekingen  
als Stappenplan om  
te Groeien in Geloof

| *Groeien in Geloof*

‘Kom tot inkeer,’ zei Hij,  
‘want het koninkrijk van  
de hemel is nabij!’



Verander je houding  
tegenover God en je  
denken over Hem



1 | Erken dat je  
God nodig hebt



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je leven  
veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld

‘Kom tot inkeer,’ zei Hij,  
‘want het koninkrijk van  
de hemel is nabij!’



2

Dit heeft een **effect**  
op je relaties met God  
en anderen.



5 | Heb zorg  
voor anderen



6 | Leef uit een  
zuiver hart



7 | Breng  
ware vrede



8. Accepteer  
moeilijkheden



1 | Erken dat je  
God nodig hebt



2 | Zie je eigen  
gebreken



3 | Laat God je  
leven veranderen



4 | Verlang naar  
Gods wereld



5 | Heb zorg  
voor anderen



6 | Leef uit een  
zuiver hart



7 | Breng  
ware vrede



8. Accepteer  
moeilijkheden



# De Zaligsprekingen als Stappenplan om te Groeien in Geloof

STAP 1	STAP 2	STAP 3	STAP 4	STAP 5	STAP 6	STAP 7	STAP 8
							
<b>MATTEÛS 5:3</b> <i>'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.'</i>	<b>MATTEÛS 5:4</b> <i>'Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden.'</i>	<b>MATTEÛS 5:5</b> <i>'Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.'</i>	<b>MATTEÛS 5:6</b> <i>'Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.'</i>	<b>MATTEÛS 5:7</b> <i>'Gelukkig de barmhertigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.'</i>	<b>MATTEÛS 5:8</b> <i>'Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.'</i>	<b>MATTEÛS 5:9</b> <i>'Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.'</i>	<b>MATTEÛS 5:10</b> <i>'Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.'</i>
<b>1</b> Erken dat je God nodig hebt	<b>2</b> Zie je eigen gebreken	<b>3</b> Laat God je leven veranderen	<b>4</b> Verlang naar Gods wereld	<b>5</b> Heb zorg voor anderen	<b>6</b> Leef uit een zuiver hart	<b>7</b> Breng ware vrede	<b>8</b> Accepteer moeilijkheden
Je bent gelukkig wanneer je het niet meer alleen kan en erkent dat je God nodig hebt.	Je bent gelukkig wanneer je jezelf door Gods ogen gaat zien en daardoor je tekortkomingen erkent.	Je bent gelukkig wanneer je God toestaat om die dingen in je leven te veranderen die God nodig vindt.	Je bent gelukkig wanneer je gaat verlangen naar een wereld waarin God heerst.	Je bent gelukkig wanneer je zorg en liefde hebt voor anderen om je heen	Je bent gelukkig wanneer je handelt vanuit een hart die alleen doet wat God wil.	Je bent gelukkig wanneer je echte vrede maakt; vrede tussen God en anderen, innerlijke vrede en tevredenheid.	Je bent gelukkig wanneer je geestelijk zover op weg bent dat je er zelfs vervolging voor over hebt.
<p>'Kom tot inkeer,' zei Hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!'</p> 		<p>1. Verander je houding tegenover God en je denken over Hem. 2. Dit heeft een effect op je relaties met God en anderen.</p>		 1   Erken dat je God nodig hebt	 2   Zie je eigen gebreken	 3   Laat God je leven veranderen	 4   Verlang naar Gods wereld
				 5   Heb zorg voor anderen	 6   Leef uit een zuiver hart	 7   Breng ware vrede	 8. Accepteer moeilijkheden
GROEIEN IN GELOOF						<b>1   De Zaligsprekingen</b> Stappenplan om te Groeien in Geloof	

# 02

## Genade, Waarheid en Verlossende Tijd



*Groeien in Geloof*



‘Het Woord is mens  
geworden en heeft bij ons  
gewoond, **vol van goedheid  
en waarheid**, en wij hebben  
zijn grootheid gezien, de  
grootheid van de enige Zoon  
van de Vader.’

| Johannes 1:14 (NBV)



Hoeveel % genade en  
hoeveel % waarheid?

‘Het Woord is mens  
geworden en heeft bij ons  
gewoond, **vol van goedheid  
en waarheid**, en wij hebben  
zijn grootheid gezien, de  
grootheid van de enige Zoon  
van de Vader.’

| Johannes 1:14 (NBV)



Boodschap van vandaag:

‘God geeft genade, waarheid en verlossende tijd om te kunnen groeien in geloof.’

*Groeien in Geloof*



We leven in een wereld met 'twee goden':

- God van liefde
- God van waarheid

*Groeien in Geloof*



## De een zonder de ander

Wat gebeurt er:

- Genade zonder waarheid?
- Waarheid zonder genade?

| *Groeien in Geloof*



## De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaag God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

*Groeien in Geloof*



## Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven  
blijft de mens in pijn, verdriet  
en angst leven.*

*Dit is niet wie God is!*

*Groeien in Geloof*



## Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard,  
veroordelend, gemeen en  
zeker niet liefdevol.*

*Dit is niet wie God is!*

*Groeien in Geloof*

# Genade, Waarheid en Verlossende Tijd



## A4 Samenvatting

## Groeien in Geloof

**STAPPEN** →

**UITLEG** →

**WAT DOET DEZE STAP**

**PROGRESSIE**

Gelijkenis zaaiër en Zaligsprekingen →



	1   ERKEN DAT JE GOD NODIG HEBT	2   ZIE JE EIGEN GEBREKEN	3   LAAT GOD JE LEVEN VERANDEREN
<b>SAMENVATTING</b> →	<b>-1</b> Wij schamen en verstoppen ons	<b>1</b> God herstelt eerst de relatie	<b>2</b> God zoekt ons en geeft veilige plek
	Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.	God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!	God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt ons masker en onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft veiligheid en geborgenheid.
<b>BIJBEL TEKSTEN</b> →	<p>📖 Galaten 5:13,17   Onze eigen begeerten en verlangens.</p> <p>📖 Galaten 5:19-21   Gevolgen: vruchten van het vlees.</p>	<p>📖 Johannes 8:10-11   Jezus biedt eerst genade en vergeving.</p> <p>📖 Romeinen 5:8   God de 1<sup>ste</sup> stap toen wij vijanden waren.</p>	<p>📖 Romeinen 12:2   we hebben een interne verandering nodig.</p> <p>📖 Kolossenzen 2:29   Genezing vindt plaats in verbondenheid: God, kerk.</p>
<b>OPMERKINGEN</b> →	<p>GODS GLORIE VALT ALS KLEDING VAN ONS AF</p> <p>We voelen ons naakt en gaan op zoek naar iets om die leegte te vullen.</p>	<p>ACCEPTATIE NODIG</p> <p>We leven in angst en pijn, achter een masker. We hebben acceptatie en liefde nodig.</p>	<p>ONS MASKER NAAR GOD EN ANDEREN</p> <p>Zonde verdringt de ware 'ik' en de verborgen 'ik' neemt over en leidt ons de verkeerde kant op.</p>
	<p><b>HIERMEE OM?</b></p>		<p>EEN VEILIGE PLEK NODIG</p> <p>De schuldbarrière moet doorbroken worden en dat kan alleen op een veilige plek in verbondenheid met God en Zijn kerk.</p>

**SAMENVATTING**



**BIJBEL TEKSTEN**



**OPMERKINGEN**



**A4 Samenvatting**

*Groeien in Geloof*

# Genade, Waarheid en Verlossende Tijd



## A4 Samenvatting

## Groeien in Geloof

STAP

GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



GENADE + WAARHEID

*Dit is wie God is, Zijn identiteit, Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven blijft de mens in pijn, verdriet en angst leven. Dit is niet wie God is!*

Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard, veroordelend, gemeen en zeker niet liefdevol. Dit is niet wie God is!*

De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaagt God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

STAP -2

ZONDE



PIJN, VERDRIET ELLENDE

*Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid. Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet*

STAP -1

BARRIÈRE



VERSTOPPEN

*We waren gekleed met Gods glorie: Zijn liefde en waarheid. Nu voelen we naakt en verstoppen ons*

STAP 1

GENADE



HERSTEL RELATIE

*God herstelt eerst de relatie. Hij biedt liefde, verbondenheid, genade, vergeving en geborgenheid.*

STAP 2

VERBORGEN IK



BARRIÈRE DOORBREKEN

*Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen. We houden een masker voor.*

STAP 3

BINENSTE IK



OPEN STELLEN

*We zijn bang om onze ware zelf open te stellen. We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig*

STAP 4

WAARHEID

&

STAP 5

VERLOSSENDE TIJD



RICHTING GEVEN

*God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, waarheid, duidelijkheid rechtvaardigheid en regels.*



TIJD BIJEN

*Veranderen naar Gods beeld gebeurt stap voor stap. Daar is tijd voor nodig. God biedt die tijd.*

PROGRESSIE



DE KERN

**-2** Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God. Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

**-1** Wij schamen en verstoppen ons

Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.

**1** God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!

**2** We zoeken ons. De verborgen ik

God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft ons veiligheid en geborgenheid.

**3** God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen waardoor we bereid zijn om ons open te stellen voor Gods interventie.

**4** God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten. Hij geeft waarheid om ons stap voor stap te groeien in geloof.

**5** Groeien Stap voor Stap

God geeft ons een langdurig infuus, gevuld met genade en waarheid. Stap voor stap veranderen we naar Zijn beeld.

GENADE,  
WAARHEID EN  
VERLOSSENDE  
TIJD



~~Verkeerd beeld van God~~  
**Goed beeld van God**

God = genade + waarheid

*Dit is wie God is, is Zijn identiteit,  
Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

| *Groeien in Geloof*

# GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



## Genade en waarheid

- Genade biedt verbondenheid, relatie, veilige omgeving.
- Waarheid biedt structuur, richting, antwoord op de zonde.

| *Groeien in Geloof*

STAP

GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



GENADE + WAARHEID

*Dit is wie God is, Zijn identiteit, Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven blijft de mens in pijn, verdriet en angst leven. Dit is niet wie God is!*

Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard, veroordelend, gemeen en zeker niet liefdevol. Dit is niet wie God is!*

De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaagt God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

STAP -2

ZONDE



PIJN, VERDRIET ELLENDE

*Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid. Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet*

STAP -1

BARRIÈRE



VERSTOPPEN

*We waren gekleed met Gods glorie: Zijn liefde en waarheid. Nu voelen we naakt en verstoppen ons*

STAP 1

GENADE



HERSTEL RELATIE

*God herstelt eerst de relatie. Hij biedt liefde, verbondenheid, genade, vergeving en geborgenheid.*

STAP 2

VERBORGEN IK



BARRIÈRE DOORBREKEN

*Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen. We houden een masker voor.*

STAP 3

BINENSTE IK



OPEN STELLEN

*We zijn bang om onze ware zelf open te stellen. We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig*

STAP 4

WAARHEID

&

STAP 5

VERLOSSENDE TIJD



RICHTING GEVEN

*God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, waarheid, duidelijkheid rechtvaardigheid en regels.*



TIJD BIEDEN

*Veranderen naar Gods beeld gebeurt stap voor stap. Daar is tijd voor nodig. God biedt die tijd.*

PROGRESSIE



DE KERN

**-2** Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God. Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

**-1** Wij schamen en verstoppen ons

Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.

**1** God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!

**2** We zoeken ons. De verborgen ik

God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft ons veiligheid en geborgenheid.

**3** God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen waardoor we bereid zijn om ons open te stellen voor Gods interventie.

**4** God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten. Hij geeft waarheid om ons stap voor stap te groeien in geloof.

**5** Groeien Stap voor Stap

God geeft ons een langdurig infuus, gevuld met genade en waarheid. Stap voor stap veranderen we naar Zijn beeld.

# STAP -2

## ZONDE



## ZONDE: Pijn, verdriet en ellende

Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid.

Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet.

# STAP -2

## ZONDE



‘Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER , in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, **verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen.**’

# STAP -2

## ZONDE



‘Maar God, de HEER , riep de mens: ‘Waar ben je?’  
Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’

# STAP -2

## ZONDE



## Angst en schaamte is het gevolg van de zonde

- Einde veilige omgeving
- Niet jezelf kunnen zijn bij God
- Isolement
- Gebrek aan erkend, gekend en geaccepteerd te worden

# STAP -2

## ZONDE



## Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God.

Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

STAP

GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



GENADE + WAARHEID

*Dit is wie God is, Zijn identiteit, Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven blijft de mens in pijn, verdriet en angst leven. Dit is niet wie God is!*

Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard, veroordelend, gemeen en zeker niet liefdevol. Dit is niet wie God is!*

De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaagt God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

STAP -2

ZONDE



PIJN, VERDRIET ELLENDE

*Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid. Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet*

STAP -1

BARRIÈRE



VERSTOPPEN

*We waren gekleed met Gods glorie: Zijn liefde en waarheid. Nu voelen we naakt en verstoppen ons*

STAP 1

GENADE



HERSTEL RELATIE

*God herstelt eerst de relatie. Hij biedt liefde, verbondenheid, genade, vergeving en geborgenheid.*

STAP 2

VERBORGEN IK



BARRIÈRE DOORBREKEN

*Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen. We houden een masker voor.*

STAP 3

BINENSTE IK



OPEN STELLEN

*We zijn bang om onze ware zelf open te stellen. We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig*

STAP 4

WAARHEID

&

STAP 5

VERLOSSENDE TIJD



RICHTING GEVEN

*God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, waarheid, duidelijkheid rechtvaardigheid en regels.*



TIJD BIEDEN

*Veranderen naar Gods beeld gebeurt stap voor stap. Daar is tijd voor nodig. God biedt die tijd.*

PROGRESSIE



DE KERN

**-2** Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God. Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

**-1** Wij schamen en verstoppen ons

Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.

**1** God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!

**2** We zoeken ons. De verborgen ik

God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft ons veiligheid en geborgenheid.

**3** God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen waardoor we bereid zijn om ons open te stellen voor Gods interventie.

**4** God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten. Hij geeft waarheid om ons stap voor stap te groeien in geloof.

**5** Groeien Stap voor Stap

God geeft ons een langdurig infuus, gevuld met genade en waarheid. Stap voor stap veranderen we naar Zijn beeld.

# STAP -1

## BARRIÈRE



We ervaren een barrière  
tussen God en ons

We waren gekleed met Gods  
glorie: Zijn liefde en waarheid.

Nu voelen we naakt en voelen  
angst, pijn en verdriet.

# STAP -1

## BARRIÈRE



Wij schamen en verstoppen ons

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God.

Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

STAP

GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



GENADE + WAARHEID

*Dit is wie God is, Zijn identiteit, Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven blijft de mens in pijn, verdriet en angst leven. Dit is niet wie God is!*

Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard, veroordelend, gemeen en zeker niet liefdevol. Dit is niet wie God is!*

De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaagt God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

STAP -2

ZONDE



PIJN, VERDRIET ELLENDE

*Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid. Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet*

STAP -1

BARRIÈRE



VERSTOPPEN

*We waren gekleed met Gods glorie: Zijn liefde en waarheid. Nu voelen we naakt en verstoppen ons*

STAP 1

GENADE



HERSTEL RELATIE

*God herstelt eerst de relatie. Hij biedt liefde, verbondenheid, genade, vergeving en geborgenheid.*

STAP 2

VERBORGEN IK



BARRIÈRE DOORBREKEN

*Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen. We houden een masker voor.*

STAP 3

BINENSTE IK



OPEN STELLEN

*We zijn bang om onze ware zelf open te stellen. We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig*

STAP 4

WAARHEID

&

STAP 5

VERLOSSENDE TIJD



RICHTING GEVEN

*God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, waarheid, duidelijkheid rechtvaardigheid en regels.*



TIJD BIJEN

*Veranderen naar Gods beeld gebeurt stap voor stap. Daar is tijd voor nodig. God biedt die tijd.*

PROGRESSIE



DE KERN

**-2** Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God. Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

**-1** Wij schamen en verstoppen ons

Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.

**1** God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!

**2** We zoeken ons. De verborgen ik

God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft ons veiligheid en geborgenheid.

**3** God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen waardoor we bereid zijn om ons open te stellen voor Gods interventie.

**4** God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten. Hij geeft waarheid om ons stap voor stap te groeien in geloof.

**5** Groeien Stap voor Stap

God geeft ons een langdurig infuus, gevuld met genade en waarheid. Stap voor stap veranderen we naar Zijn beeld.



## HOE GAAT GOD HIERMEE OM?

Laat God je aan je lot over?

- Nee, God handelt! Hij redt!
- Hij heeft een oplossing
- Hij laat je niet alleen!

God geeft ons: genade,  
waarheid en verlossende tijd.

STAP

GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



GENADE + WAARHEID

*Dit is wie God is, Zijn identiteit, Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven blijft de mens in pijn, verdriet en angst leven. Dit is niet wie God is!*

Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard, veroordelend, gemeen en zeker niet liefdevol. Dit is niet wie God is!*

De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaagt God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

STAP -2

ZONDE



PIJN, VERDRIET ELLENDE

*Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid. Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet*

STAP -1

BARRIÈRE



VERSTOPPEN

*We waren gekleed met Gods glorie: Zijn liefde en waarheid. Nu voelen we naakt en verstoppen ons*

STAP 1

GENADE



HERSTEL RELATIE

*God herstelt eerst de relatie. Hij biedt liefde, verbondenheid, genade, vergeving en geborgenheid.*

STAP 2

VERBORGEN IK



BARRIÈRE DOORBREKEN

*Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen. We houden een masker voor.*

STAP 3

BINENSTE IK



OPEN STELLEN

*We zijn bang om onze ware zelf open te stellen. We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig*

STAP 4

WAARHEID

&

STAP 5

VERLOSSENDE TIJD



RICHTING GEVEN

*God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, waarheid, duidelijkheid rechtvaardigheid en regels.*



TIJD BIEDEN

*Veranderen naar Gods beeld gebeurt stap voor stap. Daar is tijd voor nodig. God biedt die tijd.*

PROGRESSIE



DE KERN

**-2** Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God. Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

**-1** Wij schamen en verstoppen ons

Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.

**1** God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!

**2** We zoeken ons. De verborgen ik

God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft ons veiligheid en geborgenheid.

**3** God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen waardoor we bereid zijn om ons open te stellen voor Gods interventie.

**4** God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten. Hij geeft waarheid om ons stap voor stap te groeien in geloof.

**5** Groeien Stap voor Stap

God geeft ons een langdurig infuus, gevuld met genade en waarheid. Stap voor stap veranderen we naar Zijn beeld.

# STAP 1

## GENADE



## GENADE

God herstelt eerst de relatie.

Hij biedt liefde, genade  
verbondenheid, vergeving  
en geborgenheid.

# STAP 1

## GENADE



Het begint met de liefde,  
goedheid en genade

‘God die liefdevol is’ | Exodus 33:6  
‘niet ongestraft laat’ | Exodus 33:7

‘vol van goedheid  
en waarheid’ | Johannes 1:14

# STAP 1

## GENADE



## De overspelige vrouw

‘Heeft niemand u veroordeeld?’

‘Niemand, Heer,’ zei ze.

‘Ik veroordeel u ook niet’

| Johannes 8:10b-11a (NBV)

Jezus hersteld eerst de relatie door het geven van genade.

# STAP 1

## GENADE



God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen.

Hij **begint** allereerst met het geven van Zijn **liefde, genade** en **vergeving**.

**Jij bent oké, je hoort erbij!**

STAP

GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



GENADE + WAARHEID

*Dit is wie God is, Zijn identiteit, Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven blijft de mens in pijn, verdriet en angst leven. Dit is niet wie God is!*

Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard, veroordelend, gemeen en zeker niet liefdevol. Dit is niet wie God is!*

De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaag God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

PROGRESSIE

DE KERN

STAP -2  
ZONDE



PIJN, VERDRIET ELLENDE

*Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid. Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet*

STAP -1  
BARRIÈRE



VERSTOPPEN

*We waren gekleed met Gods glorie: Zijn liefde en waarheid. Nu voelen we naakt en verstoppen ons*

STAP 1  
GENADE



HERSTEL RELATIE

*God herstelt eerst de relatie. Hij biedt liefde, verbondenheid, genade, vergeving en geborgenheid.*

STAP 2  
VERBORGEN IK



BARRIÈRE DOORBREKEN

*Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen. We houden een masker voor.*

STAP 3  
BINENSTE IK



OPEN STELLEN

*We zijn bang om onze ware zelf open te stellen. We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig*

STAP 4  
WAARHEID



RICHTING GEVEN

*God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, waarheid, duidelijkheid rechtvaardigheid en regels.*

STAP 5  
VERLOSSENDE TIJD



TIJD BIJEN

*Veranderen naar Gods beeld gebeurt stap voor stap. Daar is tijd voor nodig. God biedt die tijd.*

LEGE AKKER  
ZAAD VALT OP WEG, VOGELS ETEN HET  
GEVANGEN  
ZALIGSPREKINGEN: GODS STAPPENPLAN OM TE GROEIEN IN GELDOOF:

HET ZAAD IS BESCHIKBAAR  
ZAAD TUSSEN STENEN EN VERDORT  
ZAAD TUSSEN DOORNEN EN VERSTIKT  
GOD GEEFT WATER OM TE GROEIEN  
ZAAD GROEIT EN GEEFT VRUCHT  
GROEIEN IN GELDOOF  
1 | ERKEN DAT JE GOD NODIG HEBT  
2 | ZIE JE EIGEN GEBREKEN  
3 | LAAT GOD JE LEVEN VERANDEREN  
3 | VERLANG NAAR GODS WERELD  
5-9 | EFFECT VAN GROEI OP ANDEREN

-2  
Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God. Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

-1  
Wij schamen en verstoppen ons

Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.

1  
God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!

2  
We zoeken ons. De verborgen ik

God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft ons veiligheid en geborgenheid.

3  
God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen waardoor we bereid zijn om ons open te stellen voor Gods interventie.

4  
God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten. Hij geeft waarheid om ons stap voor stap te groeien in geloof.

5  
Groei Stap voor Stap

God geeft ons een langdurig infuus, gevuld met genade en waarheid. Stap voor stap veranderen we naar Zijn beeld.

# STAP 2

## VERBORGEN IK



## Barrière doorbreken

Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen.

We houden een masker voor, omdat onze 'ware ik' vast zit in de zonde.

Genade, liefde is niet genoeg

# STAP 2

## VERBORGEN IK



## Ware 'ik' en verborgen 'ik'

Iedereen heeft een binnenste 'ik'. Deze 'ik' is vaak in pijn, verdriet en angst, vanwege onze eigen zonde.

Zonde **verdringt de ware ik** en de **verborgen ik neemt over**. We houden een **masker** voor naar God en anderen.

# STAP 2

## VERBORGEN IK



## Ware ik en verborgen ik

Wanneer de ware 'ik' angstig of onzeker is dat het zich verstopt.

Dan neemt de verborgen 'ik' het over en leidt het ons de verkeerde kant op.

Verborgens ik wordt geleid door de eigen begeerten.

# STAP 2

## VERBORGEN IK



Veilige plek nodig waar innerlijke verandering mogelijk is

De schuldbarière moet doorbroken worden en dat kan alleen op een veilige plek, in verbondenheid met God en Zijn gemeente.

# STAP 2

## VERBORGEN IK



## God zoekt ons en geeft een veilige plek

- God bouwt aan ons vertrouwen.
- Hij doorbreekt ons masker en onze wil om ons te willen verstoppen.
- Hij geeft ons veiligheid en geborgenheid.
- Een veilige plek

STAP

GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



GENADE + WAARHEID

*Dit is wie God is, Zijn identiteit, Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven blijft de mens in pijn, verdriet en angst leven. Dit is niet wie God is!*

Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard, veroordelend, gemeen en zeker niet liefdevol. Dit is niet wie God is!*

De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaagt God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

STAP -2

ZONDE



PIJN, VERDRIET ELLENDE

*Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid. Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet*

STAP -1

BARRIÈRE



VERSTOPPEN

*We waren gekleed met Gods glorie: Zijn liefde en waarheid. Nu voelen we naakt en verstoppen ons*

STAP 1

GENADE



HERSTEL RELATIE

*God herstelt eerst de relatie. Hij biedt liefde, verbondenheid, genade, vergeving en geborgenheid.*

STAP 2

VERBORGEN IK



BARRIÈRE DOORBREKEN

*Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen. We houden een masker voor.*

STAP 3

BINENSTE IK



OPEN STELLEN

*We zijn bang om onze ware zelf open te stellen. We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig*

STAP 4

WAARHEID

&

STAP 5

VERLOSSENDE TIJD



RICHTING GEVEN

*God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, waarheid, duidelijkheid rechtvaardigheid en regels.*



TIJD BIJEN

*Veranderen naar Gods beeld gebeurt stap voor stap. Daar is tijd voor nodig. God biedt die tijd.*

PROGRESSIE



DE KERN

**-2** Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God. Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

**-1** Wij schamen en verstoppen ons

Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.

**1** God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!

**2** We zoeken ons. De verborgen ik

God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft ons veiligheid en geborgenheid.

**3** God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen waardoor we bereid zijn om ons open te stellen voor Gods interventie.

**4** God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten. Hij geeft waarheid om ons stap voor stap te groeien in geloof.

**5** Groeien Stap voor Stap

God geeft ons een langdurig infuus, gevuld met genade en waarheid. Stap voor stap veranderen we naar Zijn beeld.

# STAP 3

## BINNENSTE IK OPEN STELLEN



## Barrière doorbreken

We zijn bang om onze ware zelf open te stellen.

We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig.

# STAP 3

## BINNENSTE IK OPEN STELLEN



## Zaligsprekingen

3 | Zalig de treurenden | Zie je  
eigen gebreken

4 | Zalig de zachtmoedigen |  
Laat God je leven veranderen

| Matteüs 5:3,4 (NBV)

# STAP 3

## BINNENSTE IK OPEN STELLEN



## God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen  
waardoor we bereid zijn om  
ons open te stellen voor  
Gods interventie.

*Zoals klei in de hand van de  
pottenbakker*

| Jeremia 18:6 (NBV)

STAP

GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



GENADE + WAARHEID

*Dit is wie God is, Zijn identiteit, Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven blijft de mens in pijn, verdriet en angst leven. Dit is niet wie God is!*

Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard, veroordelend, gemeen en zeker niet liefdevol. Dit is niet wie God is!*

De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaagt God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

STAP -2

ZONDE



PIJN, VERDRIET ELLENDE

*Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid. Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet*

STAP -1

BARRIÈRE



VERSTOPPEN

*We waren gekleed met Gods glorie: Zijn liefde en waarheid. Nu voelen we naakt en verstoppen ons*

STAP 1

GENADE



HERSTEL RELATIE

*God herstelt eerst de relatie. Hij biedt liefde, verbondenheid, genade, vergeving en geborgenheid.*

STAP 2

VERBORGEN IK



BARRIÈRE DOORBREKEN

*Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen. We houden een masker voor.*

STAP 3

BINENSTE IK



OPEN STELLEN

*We zijn bang om onze ware zelf open te stellen. We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig*

STAP 4

WAARHEID

&

STAP 5

VERLOSSENDE TIJD



RICHTING GEVEN

*God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, waarheid, duidelijkheid rechtvaardigheid en regels.*



TIJD BIJEN

*Veranderen naar Gods beeld gebeurt stap voor stap. Daar is tijd voor nodig. God biedt die tijd.*

PROGRESSIE



DE KERN

**-2** Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God. Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

**-1** Wij schamen en verstoppen ons

Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.

**1** God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!

**2** We zoeken ons. De verborgen ik

God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft ons veiligheid en geborgenheid.

**3** God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen waardoor we bereid zijn om ons open te stellen voor Gods interventie.

**4** God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten. Hij geeft waarheid om ons stap voor stap te groeien in geloof.

**5** Groeien Stap voor Stap

God geeft ons een langdurig infuus, gevuld met genade en waarheid. Stap voor stap veranderen we naar Zijn beeld.

# STAP 4

## WAARHEID



**Richting geven** aan onze innerlijke 'ik', zodat hij/zij kan **genezen**.

God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, regels, waarheid, duidelijkheid en rechtvaardigheid.

# STAP 4

## WAARHEID



## Alleen genade is niet genoeg

De eigen ik is gevangen in angst door de zonde. Het verbergt zich, zet een masker op en laat zich leiden door eigen verlangens en begeerten.

De eigen 'ik' nog steeds gevangen, zonder genezing.

# STAP 4

## WAARHEID



God geeft ons Zijn waarheid  
als genezing van de zonde

Liefde, geborgenheid, acceptatie  
bieden een veilige plek, maar de  
genezing kan alleen plaatsvinden  
als de ware 'ik' richting krijgt  
door Gods waarheid.

# STAP 4

## WAARHEID



Stel je voor dat God Adam en Eva zou hebben vergeven en dan hun in het paradijs zou hebben achter gelaten.

Adam en Eva zouden voor eeuwig in de pijn, angst en verdriet van de zonde moeten leven. Dat is niet wie God is!

# STAP 4

## WAARHEID



## De overspelige vrouw

‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ | Johannes 8:11b

Jezus laat de vrouw niet in de angst en pijn van zonde achter.

Hij biedt richting:  
genezende waarheid.

# STAP 4

## WAARHEID



## God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten.

Hij geeft genezende waarheid, naast genade is dat een belangrijk ingrediënt om stap voor stap te groeien in geloof.

STAP

GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



GENADE + WAARHEID

*Dit is wie God is, Zijn identiteit, Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven blijft de mens in pijn, verdriet en angst leven. Dit is niet wie God is!*

Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard, veroordelend, gemeen en zeker niet liefdevol. Dit is niet wie God is!*

De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaag God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

PROGRESSIE

DE KERN

STAP -2

ZONDE



PIJN, VERDRIET ELLENDE

*Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid. Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet.*

STAP -1

BARRIÈRE



VERSTOPPEN

*We waren gekleed met Gods glorie: Zijn liefde en waarheid. Nu voelen we naakt en verstoppen ons*

STAP 1

GENADE



HERSTEL RELATIE

*God herstelt eerst de relatie. Hij biedt liefde, verbondenheid, genade, vergeving en geborgenheid.*

STAP 2

VERBORGEN IK



BARRIÈRE DOORBREKEN

*Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen. We houden een masker voor.*

STAP 3

BINENSTE IK



OPEN STELLEN

*We zijn bang om onze ware zelf open te stellen. We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig.*

STAP 4

WAARHEID

&

STAP 5

VERLOSSENDE TIJD



RICHTING GEVEN

*God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, waarheid, duidelijkheid rechtvaardigheid en regels.*



TIJD BIEDEN

*Veranderen naar Gods beeld gebeurt stap voor stap. Daar is tijd voor nodig. God biedt die tijd.*

LEGE AKKER

ZAAD VALT OP WEG, VOGELS ETEN HET

HET ZAAD IS BESCHIKBAAR

ZAAD TUSSEN STENEN EN VERDORT

ZAAD TUSSEN DOORNEN EN VERSTIKT

GOD GEEFT WATER OM TE GROEIEN

ZAAD GROEIT EN GEEFT VRUCHT

GEVANGEN

GROEIEN IN GELOOF

ZALIGSPREKINGEN: GODS STAPPENPLAN OM TE GROEIEN IN GELOOF:

1 | ERKEN DAT JE GOD NODIG HEBT

2 | ZIE JE EIGEN GEBREKEN

3 | LAAT GOD JE LEVEN VERANDEREN

3 | VERLANG NAAR GODS WERELD

5-9 | EFFECT VAN GROEI OP ANDEREN

**-2**  
Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God. Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

**-1**  
Wij schamen en verstoppen ons

Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.

**1**  
God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!

**2**  
God zoekt ons en geeft veilige plek

God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt ons masker en onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft veiligheid en geborgenheid.

**3**  
God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen waardoor we bereid zijn om ons open te stellen voor Gods interventie.

**4**  
God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten. Hij geeft waarheid om stap voor stap te groeien in geloof.

**5**  
Groeien Stap voor Stap

God geeft ons een langdurig infuus, gevuld met genade en waarheid. Stap voor stap veranderen we naar Zijn beeld.

# STAP 5

## VERLOSSENDE TIJD



**Gods levensreddend infuus  
van genade en waarheid**

Veranderen naar Gods beeld  
gebeurt stap voor stap.

Daar is tijd voor nodig.  
God biedt die tijd.

# STAP 5

## VERLOSSENDE TIJD



## Gods levensreddend infuus van genade en waarheid

Zonde is niet een klein wondje die we direct kunnen oplossen met een pleister.

De gevangenis van de zonde is een krachtige tegenstander.

# STAP 5

## VERLOSSENDE TIJD



## Gods levensreddend infuus van genade en waarheid

Er is een langdurig infuus nodig die ons dagelijks voorziet van Gods genade en waarheid.

Zo laat Gods ons stap voor stap groeien in geloof; veranderen naar zijn gelijkenis.

STAP

GENADE, WAARHEID EN VERLOSSENDE TIJD



GENADE + WAARHEID

*Dit is wie God is, Zijn identiteit, Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij*

Genade zonder waarheid is niet liefdevol

*Door alleen maar te vergeven blijft de mens in pijn, verdriet en angst leven. Dit is niet wie God is!*

Waarheid zonder genade is niet liefdevol

*De waarheid alleen is hard, veroordelend, gemeen en zeker niet liefdevol. Dit is niet wie God is!*

De satan speelt genade en waarheid uit elkaar

*De satan klaagt God aan voor niet liefdevol genoeg te zijn en tegelijkertijd niet rechtvaardig genoeg is.*

STAP -2

ZONDE



PIJN, VERDRIET ELLENDE

*Zonde verbreekt het samengaan van liefde en waarheid. Nu leven we daardoor in angst, pijn en verdriet*

STAP -1

BARRIÈRE



VERSTOPPEN

*We waren gekleed met Gods glorie: Zijn liefde en waarheid. Nu voelen we naakt en verstoppen ons*

STAP 1

GENADE



HERSTEL RELATIE

*God herstelt eerst de relatie. Hij biedt liefde, verbondenheid, genade, vergeving en geborgenheid.*

STAP 2

VERBORGEN IK



BARRIÈRE DOORBREKEN

*Door de zonde willen we onze ware ik te verstoppen. We houden een masker voor.*

STAP 3

BINENSTE IK



OPEN STELLEN

*We zijn bang om onze ware zelf open te stellen. We hebben vertrouwen en geborgenheid nodig*

STAP 4

WAARHEID

&

VERLOSSENDE TIJD



RICHTING GEVEN

*God geeft richting aan ons leven met Zijn wet, waarheid, duidelijkheid rechtvaardigheid en regels.*

STAP 5

VERLOSSENDE TIJD



TIJD BIEDEN

*Veranderen naar Gods beeld gebeurt stap voor stap. Daar is tijd voor nodig. God biedt die tijd.*

PROGRESSIE



DE KERN

**-2** Zonde brengt angst en schaamte

Zonde verbreekt de veilige en heilige relatie met God. Het brengt angst en schaamte en zorgt dat we ons verstoppen voor God.

**-1** Wij schamen en verstoppen ons

Er is een barrière tussen ons en God. Wij richten ons op onze eigen verlangens en begeerte, met de vruchten van het vlees als gevolg.

**1** God herstelt eerst de relatie

God laat je niet alleen. Hij begint allereerst met het geven van Zijn liefde, genade en vergeving. Jij bent oké, je hoort erbij!

**2** We zoeken ons. De verborgen ik

God bouwt aan ons vertrouwen. Hij doorbreekt onze wil om ons te willen verstoppen. Hij geeft ons veiligheid en geborgenheid.

**3** God biedt vertrouwen

God creëert vertrouwen waardoor we bereid zijn om ons open te stellen voor Gods interventie.

**4** God geeft ons Zijn richting

God laat ons niet in zonde, angst en schaamte zitten. Hij geeft waarheid om ons stap voor stap te groeien in geloof.

**5** Groeien Stap voor Stap

God geeft ons een langdurig infuus, gevuld met genade en waarheid. Stap voor stap veranderen we naar Zijn beeld.



Genade, Waarheid  
en Verlossende Tijd

## SAMENGEVAT

- **Gods groeiplan | hoe werkt het?**
- **Gods groeiplan | voor jou!**

# Gods groeiplan | hoe werkt het?

1. **Genade** | Herstellen relatie
2. Barrière van verborgen 'ik' doorbreken, door veilige plek te bieden
3. Door het vertrouwen in God en kerk, je ware 'ik' openstellen voor Gods interventie.
4. **Waarheid** | Richting geven
5. **Verlossende Tijd** | Genezing heeft tijd nodig. God biedt je die tijd



Genade, Waarheid  
en Verlossende Tijd

# Gods groeiplan | voor jou!

1. De zonde houdt je **gevangen** in **angst**, **pijn** en **schaamte**.
2. Je **verstopt** je ware 'ik' voor God en zoekt naar hulp in je eigen begeerten.
3. Neem een stap en **accepteer Gods genade** en **vergeving**.
4. Heb **vertrouwen** in de **veilige plek** die God biedt en **stel je open** voor God.
5. Neem **Gods genezende waarheid** aan
6. Houd vol, geef niet op, **God geeft je de tijd**.



Genade, Waarheid  
en Verlossende Tijd



## Boodschap van vandaag:

‘God geeft genade, waarheid en verlossende tijd om te kunnen groeien in geloof.’

*Groeien in Geloof*

# Meditatievragen |



Genade, Waarheid  
en Verlossende Tijd

1. Wie is bij jou aan het groeien: Ware 'ik' of de verborgen 'ik'? Heb jij een masker op of verberg je jezelf? Stel jij jezelf genoeg open voor Gods infuus van genade en waarheid?
2. Voel jij je geaccepteerd door God, veilig in zijn relatie? Wat heb je nodig?
3. Heb je genoeg structuur van God in je leven, richting? Of verstop je een deel van jezelf voor God? Wat van jezelf zou je nog open kunnen stellen voor Gods infuus?

# Meditatievragen |

## Hoe doen we het als gemeente?

**Genade** | Geven we voldoende genade, onvoorwaardelijke liefde? Voelen mensen zich geaccepteerd en veilig in onze gemeenten? Hoeven ze niet meer bang te zijn? Zodat we ze vertrouwen en een basis geven om te groeien in geloof?

**Waarheid** | Geven we voldoende structuur en richting volgens Gods woord? Of laten we de mensen die in pijn, verdriet en schaamte leven achter in hun situatie? Helpen we hen en elkaar wel om die groei te maken?

**Verlossende Tijd** | Geven we elkaar en anderen voldoende verlossende tijd om te kunnen groeien? Of willen we te snel resultaat zien?



Genade, Waarheid  
en Verlossende Tijd

# 02

## Genade, Waarheid en Verlossende Tijd



| *Groeien in Geloof*

# 03

Opnieuw Geboren  
worden zoals  
Nikodemus



| *Groeien in Geloof*



# *Groeien in Geloof*

| Schiedam 2026