



Thema 1 | Het doel van het Heiligdom

Les 1 | God wil bij ons wonen

Kerntekst | Exodus 25:8 *“Laat de Israëlieten een tabernakel maken, zodat Ik bij hen kan wonen.”*

Kerngedachte | Het doel van het Heiligdom is dat God bij ons wil wonen, maar dit is vanwege de zonde niet mogelijk. Het Heiligdom is het plan van God in symbolen die vertellen hoe God de scheiding die de zonde brengt wil oplossen.

Onderwerpen |

1. Introductie: Heiligdom is meer dan alleen de bouw en voorwerpen
2. Het doel van het heiligdom: God wil bij ons wonen
3. God kan niet bij ons wonen vanwege de zonde
4. God geeft het Heiligdom als oplossing: God verhult zich
5. God geeft het Heiligdom als oplossing: Jezus de oplossing
6. God in ons hart
7. Toepassing: Beter begrip Bijbel en verlossingsplan door Heiligdom

Samenvatting | God wil bij ons wonen

Het doel van het Heiligdom is dat God bij ons wil wonen, maar dit is vanwege de zonde niet mogelijk. God komt in de tabernakel toch bij zijn volk wonen, maar moet zijn glorie en heerlijkheid verhullen en het volk moet op afstand blijven. Het dagelijkse werk van de tabernakel geeft Gods plan van vergeving weer. Het volk kan als ze zich reinigen, heiligen en een plaatsvervangend offer brengen, God naderen. Het jaarlijkse werk geeft Gods plan weer waarin Hij een oplossing brengt voor de zonde die scheiding brengt tussen God en zijn volk.



Introductie | een uitgebreide studie over het Heiligdom

We gaan beginnen met de Bijbelstudie: 'Studie in het Heiligdom'. In deze studie verwijst de term Heiligdom zowel naar de tabernakel, de eerste en tweede tempel als naar het Heiligdom in de hemel.

Veel studies over de tabernakel gaan over de bouw van de tabernakel, de attributen en hoe de vorm, materialen en kleuren verwijzen naar Jezus Christus. En daar stopt het vaak.

Maar er is veel meer te ontdekken over het Heiligdom dan de bouw en vormen en hoe die naar Jezus Christus verwijzen.

Zo vertelt het dagelijkse werk in het Heiligdom over hoe we God kunnen naderen en vergeving kunnen krijgen. Het jaarlijkse werk laat ons zien hoe God een plan heeft bedacht om de mens te verlossen van de zonde. Maar we kunnen tevens kijken naar het priesterschap. Noemt Petrus de gelovigen niet een koninklijk priesterschap? Kunnen we dan het werk van de priesters bestuderen en meer leren over wat God van ons verwacht?

Ook is het Heiligdom niet gelimiteerd tot het boek Exodus, het Oude Testament of alleen iets voor de Joden. Het Heiligdom is een concept dat we door de hele Bijbel tegenkomen. Ook in het Nieuwe Testament.

Door het bestuderen van het Heiligdom krijgen we een beter en dieper begrip van Gods Woord, maar ook van het verlossingsplan van God.



Gods doel voor het Heiligdom | Exodus 25:8

In tegenstelling tot veel studies over het Heiligdom beginnen we met Gods doel voor het Heiligdom.

In Exodus zien we dat het volk Israël door God bevrijd is uit Egypte en bij de berg van God, Sinaï is aangekomen. Daar gaat God een verbond aan met het volk Israël. Het volk ontvangt daarna niet alleen de tien geboden en de wetten, maar krijgt ook de opdracht om een tabernakel te bouwen.

God geeft niet alleen de opdracht, maar in dezelfde tekst ook de reden voor de tabernakel. *“Laat de Israëlieten een tabernakel maken, zodat Ik bij hen kan wonen.”* Exodus 25:8. God wil dus een relatie aangaan met zijn volk en ook dichtbij hen zijn.

Dit doel is niet alleen het doel voor het volk Israël in de tijd van het Oude Testament, maar een verlangen van God voor alle gelovigen in alle tijden. In Openbaring 21:3 zien we het verlangen dat bij de tabernakel is uitgesproken pas volledig realiteit worden bij de nieuwe hemel en aarde. Hij woont (letterlijk: tabernakelt) onder de mensen.

Ook het leven en werk van Jezus staan in dit thema. Zo lezen we in Johannes 1:14 dat Jezus onder ons kwam wonen (opnieuw letterlijk tabernakelen). Een van de titels van Jezus is Immanuël (Jesaja 7:14; Matteüs 1:23) wat betekent: God met ons!.



Probleem: God kan niet bij ons wonen | Exodus 33:20

God wil bij ons wonen, maar er is een probleem. In Exodus 33 lezen we dat Mozes bij God op de berg Sinaï is en vraagt om God te zien. Het antwoord van God is dat niemand God kan zien en leven (Exodus 33:20).

De zonde maakt een grote scheiding tussen de heilige God en de zondige mens. Daardoor kan de mens de glorie en heerlijkheid van God niet overleven.

Zelfs een schaduw van deze heerlijkheid is te veel voor ons mensen. Toen Mozes van de berg afkwam straalde zijn gezicht zo enorm omdat hij in de nabijheid van God was geweest, dat het volk Mozes vroeg om zijn gezicht te bedekken. (zie Exodus 34:29)

De glorie en heerlijkheid van God worden in de Bijbel omschreven als een laaiend vuur of wervelende storm (Psalm 50:3), zijn majesteit, of glorie van zijn majesteit (Jesaja 20:2). Het beeld ontstaat dat Gods glorie, dat is zijn majesteit of heerlijkheid, zo krachtig en helder is dat de zonde en zondige mensen in die heerlijkheid niet kunnen blijven leven.

Wanneer het volk Israël God ontmoet bij de Sinaï, vertelt Exodus 20:18 dat het volk zo bang wordt van Gods heerlijkheid, ook al was die verborgen door een dreigende donkere wolk (Exodus 20:16).

Dan kunnen we niet anders dan de vraag stellen: Waarom wil God dan onder de mensen wonen en hoe kan dat zonder dat zijn volk gedood wordt?



Het Heiligdom vertelt een verhaal | God verhult zich

God kan niet onder de mensen wonen zonder zich te verhullen. We zien in de tabernakel dat God dit ook doet. Hij woont boven het verzoendeksel van de ark van het verbond. Deze ark bevindt zich in het allerheiligste gedeelte van het Heiligdom. Hier mag alleen de hogepriester één keer per jaar komen op de grote verzoendag.

De priesters deden dagelijks dienst in het heilige, dus aan de andere kant van het Heiligdom dat afgescheiden was door het voorhangsel. Als de priesters offerden op het wierookaltaar en de rook opsteeg tot over het voorhangsel, dan kon de glorie van God via de rook zo sterk het Heiligdom inschijnen dat de priesters het Heiligdom uit moesten vluchten.

Deze glorie van God in het allerheiligste wordt in de tabernakel bedekt met vele lagen van kleden. Tevens waren er duidelijke regels voor het volk. Hun tenten stonden op ruime afstand van de tabernakel en ze mochten niet zomaar het Heiligdom naderen.

Voornamelijk in Leviticus lezen we over reinheid en heiligheid. Het volk moest rein zijn om in het kamp samen met God te kunnen wonen. Priesters moesten heilig zijn om het Heiligdom binnen te gaan. Het volk kon God in het Heiligdom alleen naderen dankzij een plaatsvervangend offer.

Zou God op deze manier voor altijd in deze zondige wereld willen wonen. In de nabijheid van zijn mensen, maar verhuld en bedekt? Zou u zo willen wonen in de nabijheid van uw geliefden?



Het Heiligdom vertelt een verhaal | Jezus de oplossing

Vanaf Genesis kijkt het hele Oude Testament vooruit naar de komst van de Messias, de Gezalfde, de Verlosser. Het Nieuwe Testament begint met de geboorte van deze Messias, Jezus Christus. De naam Jezus komt van de Hebreeuwse naam Jozua, wat 'God redt' betekent. Christus betekent Verlosser, wat dezelfde betekenis heeft als de Gezalfde, de Messias.

Heel de bouw van de tabernakel en later van de tempel verwijst naar Jezus en zijn werk hier op aarde. In het bijzonder naar het sterven en de opstanding van Jezus. Terecht kunnen we stellen dat Jezus centraal staat in het Heiligdom.

Maar niet alleen in de bouw van de tempel en de voorwerpen staat Hij centraal, maar ook in het dagelijkse en jaarlijkse werk van de tabernakel.

Zo is Christus de vervulling van het dagelijkse offer, het plaatsvervangende offer. Maar het werk van Jezus zien we ook terug in het de jaarlijkse feesten en festivals.

Kolossenzen 1:18-20 vertelt ons dat God met zijn volle volheid in Christus wil wonen, om zo door Jezus, alles in hemel en op aarde met zichzelf te verzoenen, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Een oplossing voor de zonde door God, in Jezus.

Maar de zonde is dan nog niet verdwenen uit deze wereld. Jezus is na het werk op aarde verder gegaan met het verlossingsplan in de hemel. Jezus' werk is nog niet klaar, Gods doel is nog niet bereikt. Het Heiligdom vertelt ons ook dit speciale verhaal met Jezus in de hoofdrol.



Het Heiligdom in ons hart | God wil bij ons wonen

We hebben gezien dat God bij ons wil wonen en zich niet laat tegenhouden. De ultieme vervulling van Gods wens zal plaatsvinden in de nieuwe hemel en aarde, maar in de tussentijd woont God niet meer in een tabernakel of tempel hier op aarde.

We leren uit de Bijbel dat Jezus na zijn opstanding naar de hemel is gegaan, aan de rechterhand van God zit en waar Hij nu als Hogepriester dienstdoet in een Hemels Heiligdom (Handelingen 2:32; Hebreeën 8:1,2).

Maar hoe zit dat hier op aarde? Paulus zegt in 1 Korintiërs 6:19 dat ons lichaam een tempel is van de heilige Geest. Dit is Gods heilige Geest, deel van God. Een tempel is een plek waar God woont.

In Jeremia 21:33 wordt beloofd dat er een tijd zou komen dat God zijn wet in ons hart zou schrijven. Wanneer we ons realiseren dat de plek van de wet in het Heiligdom is in de ark van het verbond en hierboven, en boven het verzoendeksel God woont.

Als Gods wet in ons hart is, dan is God ook in ons hart, via zijn heilige Geest. Dat maakt van ons hart een woonplaats van God, zijn Heiligdom.

Hoewel dit bij lange na niet een vervulling is van Gods wens en belofte om bij ons te wonen, wil God wel op alle mogelijke manieren zijn doel duidelijk maken. Het is aan ons om hierover te leren en dat wat we geleerd hebben toe te passen in ons leven.



Heiligdom | beter begrip en beleving van Gods Woord en ons geloof

God wil bij ons wonen, maar de zonde maakt een scheiding waardoor dit niet kan. God laat zich niet tegenhouden. Hij laat een tabernakel bouwen waarin Hij zich kan verhullen om toch aanwezig te zijn onder zijn mensen. Tevens heeft Hij een plan om die scheiding door de zonde voor eens en altijd op te lossen. Dit plan maakt Hij in beelden en symbolen in de bouw en het werk van het Heiligdom duidelijk.

Maar wat betekent dit voor ons? In 1 Petrus 2:9 lezen we dat we een koninkrijk van priesters zijn. Priesters in de tijd van de tabernakel waren mensen die rein en heilig moesten zijn en dienstdeden in het Heiligdom. Zij kwamen in de nabijheid van God, zoals we nu na het offer van Jezus aan het kruis ook vrij toegang mogen hebben en God mogen naderen (zie Hebrëeën 10:19).

Zij hadden een taak, net als wij vandaag de dag een taak hebben. Priesters moesten heel goed weten hoe het Heiligdom werkte. Zo mogen wij ook kennisnemen van Gods bedoelingen door het Heiligdom. Priesters hadden niet alleen een titel, een status onder het volk, maar ook een duidelijke taak en opdracht. Zo zijn wij niet alleen gelovigen in naam, zo geloven we niet alleen voor onszelf, maar hebben wij ook een duidelijke taak en opdracht.

In het Heiligdom kunnen we daarom veel meer leren over wie God is, wat Hij van plan is, speciaal in deze tijd van het einde waarin we leven. Maar ook kunnen we leren wat God van ons verwacht, onze taak en opdracht.
