

## Les 1 | Hoe gaan we om met vraagstukken?

### Kerntekst | Efeziërs 4:14-16

*Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.'*

### Kerngedachte |

Het coronavaccinatie vraagstuk houdt de samenleving bezig, maar ook de gelovigen. Soms komt de ene gelovige tegenover de andere te staan. In de passie voor 'onze waarheid' kunnen we misschien wel de liefde, zorg en verantwoordelijkheid voor de ander vergeten en de eenheid met die ander verstoren.

### Onderwerpen |

1. Introductie: spanningen in de kerk
2. Opnieuw onderwezen moeten worden
3. Laten zien dat we bij God horen
4. Onderzoek alles, controleer het in de Bijbel
5. Standpunt van de kerk
6. Mijn vrije keuze en de zorg voor de ander
7. Toepassing: het licht van de wereld zijn

### Samenvatting | goed onderzoek en verantwoordelijkheid voor elkaar

Deze les geeft geen antwoord vanuit de Bijbel op de vraag of de gelovige wel of niet gevaccineerd moet worden. Nee, deze les geeft principes over hoe om te gaan met maatschappelijke vraagstukken. Hoe de gelovige goed onderzoek kan doen. Welke hulpmiddelen er zijn. En hoe we voorkomen dat we Gods Geest in het proces niet kwijtraken en vergeten een getuigenis voor God te zijn in onze omgang met elkaar en anderen.



## Introductie | Corona zorgt voor spanningen in de kerk

We kunnen het niet ontkennen. Corona raakt ook de kerk en de gelovigen. Deze pandemie raakt iedereen. We lopen allemaal het risico om besmet te worden, in het ziekenhuis te belanden en te sterven. Alle landen nemen maatregelen om de bevolking, de samenleving, de gezondheidszorg en de economie te beschermen. Onderlinge belangen komen tijdens de maatregelen in conflict met elkaar. Polarisatie en spanningen nemen toe. Dit zien we allemaal de laatste jaren om ons heen gebeuren.

Corona en de maatregelen treffen ook de kerk en de polarisatie binnen de kerken slaat toe. Hoe moet de kerk en wij als gelovigen omgaan met de maatregelen? Moet tijdens een lockdown ook de kerk sluiten? Mogen we nog zingen in de kerk? Worden we niet te veel beperkt in onze godsdienstvrijheid? Gelovigen staan af en toe ook in de kerk tegenover elkaar.

We zien in de kerk onenigheid, tweespalt, geruzie, afgunst en egoïsme ontstaan. Dit zijn woorden die we in de Bijbel terugvinden onder de 'werken van het vlees' (Galaten 5:20,21 NBV, HSV) Deze dingen horen toch niet thuis in de kerk?

De kerk in Handelingen 6 ondervond ook conflict. Het gevolg was dat de groei en de getuigenis van de kerk stokten. Pas toen het opgelost werd zien we de kerk weer groeien. Galaten 5:15 maakt dit duidelijk: *'Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt'*. Inderdaad conflict, spanningen, polarisatie voorkomen dat we het licht van de wereld of het zout van de aarde kunnen zijn (Matteüs 5:13,14). De *'liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'* (Galaten 5:22,23) zijn afwezig en voorkomen dat we als kerk kunnen laten zien dat we Jezus' discipelen zijn (Johannes 13:34,35).

In deze les gaan we kijken naar de lessen die Gods woord ons leert over hoe we om kunnen gaan met problemen, conflict, spanningen en polarisatie. Kan de juiste methode van Bijbelstudie ons leren hoe om te gaan met de keuzes die we moeten maken in verband met corona? Daar gaan we in de tweede les op in.



### Terug naar de basis | 1 Korintiërs 3:1-3 (Hebreeën 5:11-14)

Wanneer we in de kerk te maken krijgen met problemen, conflict, spanningen en polarisatie kunnen we niet meer goed functioneren als kerk. Logisch, want een beetje desem maakt het hele deeg zuur (Hebreeën 5:9).

Paulus legt uit dat wanneer gelovigen afgunst en verdeeldheid laten zien, ze niet anders zijn dan de wereld (1 Korintiërs 3:1-3). Ze zijn dan van de weg geraakt en gestopt met de waarheid te volgen (Hebreeën 5:7). Ze zijn dan *'traag van begrip'* en het is nodig om u *'opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen'* (Hebreeën 5:11,12).

In Galaten 5:13-26 laat Paulus het verschil zien tussen *'de werken van het vlees'* en de *'vrucht van de Geest'*. Het ontstaan van onenigheid, conflict, meningsverschil etc., begint met onze *'eigen begeerte'* en dit gaat in tegen de Geest.

Het sluipt er zo gemakkelijk in. U kent het wel: *'Ja, maar . . .'* en dan volgen de zorgen, angsten, onwetendheid en verkeerde informatie'. Het is natuurlijk zeer begrijpelijk. Het begint met onze schrikreactie op iets wat we niet verwacht hadden, waarna we ons gelijk willen bevestigen.

Paulus zegt niet voor niets dat we de basis weer onderwezen moeten krijgen over hoe het werkt met onze eigen verlangens en begeerten. Het is goed om deze te begrijpen. Wat drijft ons, wanneer we in discussie gaan over een probleem? Is het de *'werken van het vlees'* of de *'vrucht van de Geest'*?

De oplossing vinden we ook in de Bijbel: *'Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.'* (Galaten 5:25)

Onze omgang met elkaar houdt in dat wanneer de ander de fout ingaat, we hem of haar *'zachtmoedig weer op het rechte pad'* moeten brengen, want de kans bestaat anders dat we zelf tot misstappen worden verleid (Galaten 6:1). Toets daarom je eigen daden (Galaten 6:4).



## De eenheid is de getuigenis van de kerk | Johannes 13:35,36

Jezus stelt dat zijn volgelingen het licht van de wereld en het zout van de aarde zijn (Matteüs 5:13,14). Dit geeft een goed beeld van de verwachting die God heeft van zijn gemeente. De gelovige en de gemeente zijn een getuigenis van wie Jezus Christus is.

Dit is een serieuze opdracht voor ons en we moeten ervoor waken deze getuigenis van liefde en eenheid Jezus niet te ontnemen. Mozes ontnam God zijn getuigenis door in plaats van tegen de rots te spreken erop te slaan. Hij mocht het beloofde land niet in (Numeri 20:7-13).

Jezus vertelt in Johannes 13:34,35 dat de onderlinge zelfopofferende liefde van de gelovigen een getuigenis is voor anderen om ons heen. Deze liefde wordt door Paulus in Galaten 5 uitgewerkt in negen effecten: *'liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'*.

Dit brengt ware eenheid (1 Korintiërs 12) of zoals 2 Korintiërs 13:11-13 zegt: *'Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn'. Dit is de eenheid van de heilige Geest'*.

Deze onderlinge zelfopofferende liefde, naar het voorbeeld van Jezus, is een constant proces waar we als gelovigen ons hele leven aan blijven werken. Het is de tegenhanger van problemen, conflict en polarisatie. Het is het voorbeeld van de gemeente voor deze wereld. Het is de getuigenis van de kerk. We kunnen dit wel onze geestelijke groei van ons geloof noemen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### Goed onderzoek doen | Handelingen 17:11

Bij Bijbelstudie leren we dat we goed onderzoek moeten doen. Het is veel te makkelijk om de Bijbel te laten zeggen wat wij willen. Dan is het niet God die spreekt, maar wij die Gods woord misbruiken om het te laten zeggen wat wij willen. Zo staat in de Bijbel bijvoorbeeld dat God niet bestaat. Het staat er echt. Letterlijk zegt het vers: *'Er is geen God'*. Kijk het zelf na in Psalm 14:1 en 53:2.

Goede Bijbelstudie houdt in dat we goed onderzoek moeten doen. In Handelingen wordt gesproken over de mensen in Berea. Zij *'bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd'* (Handelingen 17:11). Paulus geeft ons het advies om alles te onderzoeken en het goede te behouden. Daarbij moeten we elk kwaad vermijden (1 Tessalonicenzen 5:21,22).

Zo leren we dat we niet zomaar iets moeten aannemen, maar zelf goed en gedegen onderzoek moeten doen of dat wat er beweerd wordt wel klopt (2 Timoteüs 3:14-17).

We zijn op zoek naar dat wat klopt, dat wat waar is, toch? De waarheid is belangrijk. Niet alleen bij Bijbelstudie, maar ook bijvoorbeeld bij maatschappelijke vraagstukken.

Jezus zegt dat Hij de waarheid is (Johannes 14:5; 1:14) en Hij heeft de heilige Geest, *'de Geest van de waarheid'* gegeven om ons daarvan te overtuigen (Johannes 14:17).

Naast de Bijbel en de heilige Geest, heeft God ons ook leiders in de kerk gegeven om de leden toe te rusten, op weg te helpen en richting te geven. *'Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.'* (Efeziërs 4:11-14)

Dit alles helpt ons om niet in verwarring te worden gebracht door sommige mensen of hun theorieën (Efeziërs 4:14; Galaten 5:10; Hebreeënen 13:17; Titus 1:9,10)

---

---

---



## Wat zegt de kerk erover | officiële uitspraken

De kerk staat midden in de samenleving. Hierdoor heeft de kerk ook wat te zeggen over maatschappelijke vraagstukken. Op 15 april 2015, ver voor de uitbraak van het coronavirus, is er door de wereldkerk een uitspraak gedaan over vaccinaties in het algemeen:

*'Het kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten legt een sterke nadruk op gezondheid en welzijn. Deze adventistische nadruk op gezondheid is gebaseerd op Bijbelse openbaring, de geïnspireerde boeken van Ellen White (medeoprichter van de kerk), en op peer-reviewed wetenschappelijke literatuur. Als zodanig bevelen we verantwoordelijke immunisatie /vaccinatie aan. Wij hebben geen religieuze of op het geloof gebaseerde reden om onze aanhangers te adviseren om niet mee te doen met beschermende en preventieve immunisatieprogramma's. Wij zien de waarde in de gezondheid en veiligheid van de hele samenleving, inclusief het onderhouden van 'groepsimmunitet'.*

*Wij zijn niet het geweten van het individuele kerklid, en erkennen de individuele keuze. Deze keuze wordt uitgeoefend door de persoon zelf. De keuze om niet te worden gevaccineerd is niet en behoort niet gezien te worden als een dogma of doctrine van de Adventkerk*

*Deze uitspraak was afgestemd door het Administratieve Comité van de Generale Conferentie van het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten, in Silver Spring, Maryland, 15 April 2015.\**

Met deze uitspraak laat de Adventkerk zien dat zij gelooft in de gezondheid en het welzijn van haar leden en de bevolking en geen gevaar ziet in beschermende en preventieve immunisatieprogramma's. Echter het is belangrijk te vermelden dat de kerk ook de vrije keuze van elke gelovige erkent, bevestigt, benadrukt en daarmee niet vaccinatie voorschrijft. Ook vanuit de Geest der Profetie is geen indicatie dat er een probleem is met vaccinatie in het algemeen. Ellen White was bijvoorbeeld zelf gevaccineerd tegen de pokken, een ziekte die alleen in Europa meer dan 400.000 slachtoffers heeft geëist. \*

Met betrekking tot de vaccinaties tegen het coronavirus is er volgens de kerk geen Bijbelse openbaring, inzicht vanuit Ellen White, nog peer-reviewed wetenschappelijke literatuur om van dit standpunt af te wijken. De Adventkerk biedt op het internet specifiek advies met betrekking tot de vaccinatie tegen corona en gaat in op specifieke vragen en zorgen die onder de mensen leven\*.



### Vrijheid en hoe daarmee om te gaan | Openbaring 5:20

Nogmaals, de Adventkerk zegt nadrukkelijk dat de keuze om wel of niet te vaccineren een vrije keuze is.

*'De beslissing om gevaccineerd te worden of niet is een keuze van elk persoon en moet gemaakt worden in overleg met iemands arts. Het is belangrijk om het onderwerp persoonlijk te onderzoeken. Hierbij vertrouwen we op Bijbelse gezondheidsprincipes, de Geest der Profetie en vertrouwen op Gods leiding in ons leven om ons vrede en zekerheid te geven in ons beslissingsproces.'*\*

De individuele vrijheid om zelf een keuze te maken over wel of niet vaccineren, gaat samen met de verantwoordelijkheid om goed, zorgvuldig onderzoek te doen.

Er is niet alleen een persoonlijke verantwoordelijkheid, maar er bestaat daarnaast voor de gelovige ook een christelijke verantwoordelijkheid voor de mensen om ons heen.

In Galaten 5 gaat Paulus flink tekeer tegen de onruststokers in de kerk. *'Laat ze castreren, die onruststokers'* roept hij in emotie uit (Galaten 5:12). Dit is het hoofdstuk over de werken van het vlees en de vrucht van de Geest. Maar het is ook het hoofdstuk waar Paulus ons uitlegt dat we vrijheid hebben. In dit geval was het maatschappelijke/kerkelijke probleem de besnijdenis. Maar zijn advies valt natuurlijk ook toe te passen op corona en het vaccinatiedebat.

*'Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen'* (Galaten 5:1). Verkeerde theorieën (eerst goed onderzoeken of ze verkeerd zijn) leggen je zo'n slavenjuk op en doen de vrijheid van Christus teniet. Let dus op, waarschuwt Paulus.

*'Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde'* (Galaten 5:13). *'U zegt: 'Alles is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.'* (1 Korintiërs 10:23,24). We mogen vrij zijn, maar we hebben een verantwoordelijkheid naar anderen. Houd rekening met het geweten van de ander, geef geen aanstoot aan elkaar, opdat de ander ook gered mag worden (1 Korintiërs 10:23-33).



## Laat zien dat je zijn leerling bent | Johannes 13:34,35

Het coronavaccinatie vraagstuk is een 'hot topic'. Het houdt de gemoederen bezig in de samenleving, maar ook in de kerk. Mensen voelen zich onder druk gezet door de regering of de kerk om zich te laten vaccineren. Anderen voelen zich niet veilig omdat de ander zich niet laat vaccineren en speelt met de gezondheid en veiligheid van de ander. De ene gelovige staat tegenover de andere gelovige.

Is het mogelijk dat we ons zo vastbijten en elkaar verslinden, iets waarvoor Paulus waarschuwt in Galaten 5:15. Dat we er zo ingezogen worden dat we in onze passie voor 'onze waarheid' en 'ons gelijk' voorbijgaan aan het christen-zijn. Dat we de christelijke omgang en de onderlinge liefde vergeten en de heilige Geest allang hebben achtergelaten? Dat we net als de kerk in Efeze zo sterk bezig zijn ons geloof over de vaccinaties te verdedigen dat we de eerste liefde zijn vergeten?

*'Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd.'* (Openbaring 2:2).

*'Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger.'* (Openbaring 2:4,5a).

Is het mogelijk dat we zo overtuigd zijn van 'onze waarheid' dat we zijn vergeten om in onze omgang met elkaar te laten zien dat we volgelingen van Jezus zijn? *'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn'* (Johannes 13:35).

---

---

---

---

\* Zie bijlage met de webpagina's van de Adventkerk over vaccinatie en gezondheid