

Groeien in geloof - 1 | Groeien volgens Gods plan



Illustraties | CC BY SA | Sweet Publishing | freebibleimages.org | of Duco Kerssen

Genade, waarheid en verlossende tijd



Boodschap van vandaag:

'God geeft genade, waarheid en verlossende tijd om te kunnen groeien in geloof.'



*‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, **vol van goedheid en waarheid**, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.’*



Verkeerd beeld van God

Satans aanklacht:

- Niet liefdevol
- Niet rechtvaardig

*Polariserend i.p.v. liefdevol,
verbonden en eenheid.*



Genade en waarheid

Genade biedt verbondenheid,
relatie, veilige omgeving.

*Waarheid biedt structuur,
richting, antwoord op de zonde.*



De een zonder de ander

Wat gebeurt er:

- Genade zonder waarheid?
- Waarheid zonder genade?



Toen de mens en zijn vrouw
God, de HEER , in de koelte van
de avondwind door de tuin
hoorden wandelen,
verborgen zij zich voor Hem
tussen de bomen. (Genesis 3:8-10)



Maar God, de HEER , riep de mens: 'Waar ben je?' Hij antwoordde: 'Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.'

(Genesis 3:8-10)



Angst en schaamte:

- Einde veilige omgeving
- Niet jezelf kunnen zijn bij God
- Isolement
- Gebrek aan erkend, gekend en geaccepteerd te worden



Genade biedt 1^{ste} stap oplossing

Een veilige plek, waar we erkend, gekend en geaccepteerd worden.

Door deze veilige plek, kan de mens zich openstellen.



Waarheid biedt 2^{de} stap oplossing

Structuur, richting, limieten.

- *Komt niet natuurlijk*
- *Komt niet van binnenuit*



Met genade en waarheid biedt God een krachtige oplossing voor het probleem van de zonde.

De een kan niet zonder de ander.



Zonde brengt schaamte

We gaan onze ware 'ik'
verstoppen

*Scheiding, angst en onzekerheid
zullen groeien.*



Ware 'ik' wegstoppen, valse 'ik' neemt over

- *Niet geconfronteerd willen worden.*
- *Je anders voordoen.*
- *Masker op naar God, jezelf en anderen*



Begeerte van het oude leven

Gal 5:19,20: rivaliteit, geruzie, gekonkel, woede, jaloezie, tweespalt, vijandschap.

Herkent u het in de samenleving, in de kerk en in uw eigen leven?



Met het masker op is een ware relatie niet mogelijk

- Valse 'ik': wil zich verbergen uit angst en schaamte.
- Niet geconfronteerd willen worden.
- Je doet je anders voor.



Met het masker op is ware relatie niet mogelijk

Maar eigenlijk behoefte aan relatie, onvoorwaardelijk geaccepteerd worden. Behoefte aan relatie, verbondenheid, liefde en vergevende relaties.



Jezus en de overspelige vrouw

Voorbeeld van de kracht van genade en waarheid samen

Jezus biedt eerst nieuwe relatie (genade) en biedt daarna structuur (stop ermee).



De relatie is nodig om de genezing te kunnen beginnen

- Geen waarheid zonder relatie
- Geen regels wet zonder relatie



Alleen relatie is niet voldoende

Er is ook structuur nodig, anders blijven wij in schuld, pijn, verdriet en valse 'ik' vastzitten.

Relatie zonder vergeving blokkeert de groei.



De kerk biedt deze veilige plek!

De veilige plek waar genezing en groei kunnen plaatsvinden is bij God.

De gemeente is Gods instrument op aarde en daarom deze plek.



Wat als God Adam en Eva had vergeven en in het paradijs had laten wonen?

- Eeuwige schaamte en pijn

Zonde brengt scheiding, angst en schaamte. We verstoppen ons.



Zonde brengt scheiding en angst

- We verstoppen ons (ware 'ik')
- Geen goede vruchten mogelijk

Gevolgen: angst, negativiteit, eenzaamheid en depressie.



God doet iets bijzonders

Hij stuurt de mens uit Eden
naar een nieuwe plek:
‘Verlossende tijd’

*Belofte van herstel, Hij legt de
mens aan het goddelijk infuus.*



Het goddelijke infuus

Infuus gevuld met genade en
waarheid.

*Deze verlossende tijd is er niet
voor niets. Maak er gebruik van!*



Wederkomst? God traag?

Ooit afgevraagd waarom Jezus de zonde overwon aan het kruis en ons in zonde achterliet?

God is niet traag. Hij heeft geduld met jouw infuus! (2 Petrus 3:7)



De praktijk: Quick fix werkt niet

God geeft tijd om verlossing te realiseren.

*Vruchten groeien langzaam.
Geen plastic vruchten ophangen.*



Goede tijd is van binnenuit

Gods operatie van genade en
waarheid. Dit heeft tijd nodig.

*Jezelf openstellen. Het is vol
risico. Angstig misschien, maar
het geeft resultaat: groei.*



Slechte tijd is pleister op wond

Verstoppen van je ware 'ik'
Ontrekken aan Gods genade en
waarheid. Geen tijd voor groei.

*Pleister op de wond, maar die
gaat ontsteken en etteren.*



Oplossing: Jezelf openstellen

De wonden die de zonden hebben gecreëerd, je angst en schaamte . Stel ze open aan het licht van Jezus.

Het doet pijn; vanuit het donker in het felle licht van Gods glorie.



Gods groeiplan | hoe werkt het?

1. Herstellen relatie
2. Niet gericht op verleden, maar heden
3. Openstellen van ware 'ik'
4. Richting geven
5. Tijd bieden



Gods groeiplan | voor jou

1. Stel je open voor Gods genezing van de zonde
2. Verberg niet je ware 'ik'
3. Stel je open voor aansturing
4. Houd vol, geef niet op

Zo zul je geestelijk groeien

Groeien in geloof - 1 | Groeien volgens Gods plan



alle illustraties | CC BY SA | Sweet Publishing | freebibleimages.org

Genade, waarheid en verlossende Tijd



Meditatievragen | 1/3

Wie is bij jou aan het groeien:
Ware 'ik' of valse 'ik'?

- Heb jij een masker op of verberg je jezelf?
- Stel je jezelf open voor Gods infuus van genade en waarheid



Meditatievragen | 2/3

Voel jij je geaccepteerd door God, veilig in zijn relatie?

- Wat heb je nodig?



Meditatievragen | 3/3

Heb je genoeg structuur van God in je leven, richting?

- Of verstop je een deel van jezelf voor God?
- Wat van jezelf zou je nog open kunnen stellen voor Gods infuus?



Discussievragen | 1/3

Hoe doen we het als gemeente?

- Geven we voldoende genade, onvoorwaardelijke liefde?
- Voelen mensen zich geaccepteerd en veilig in onze gemeenten?
- Hoeven ze niet meer bang te zijn? Zodat we ze vertrouwen en een basis geven om te groeien in geloof?



Discussievragen | 2/3

Hoe doen we het als gemeente?

- Geven we voldoende structuur en richting volgens Gods woord?
- Of laten we de mensen die in pijn, verdriet en schaamte leven achter in hun situatie?
- Helpen we hen en elkaar wel om die groei te maken?



Discussievragen | 2/3

Hoe doen we het als gemeente?

- Geven we elkaar en anderen voldoende verlossende tijd om te kunnen groeien?
- Of willen we te snel resultaat zien?

Groeien in geloof - 1 | Groeien volgens Gods plan



alle illustraties | CC BY SA | Sweet Publishing | freebibleimages.org

Genade, waarheid en verlossende Tijd